

Geachte lezer,

In augustus (2022) was het zover; de scholen in India gingen weer open! Fantastisch en zeer welkom nieuws voor de kinderen van Tulip Garden; na een hele lange tijd thuis vanwege Covid werden ze eindelijk weer herenigd met hun vriendjes en vriendinnetjes, met hun klasgenootjes en leerkrachten. De foto's die we uit India toegestuurd kregen waren hartverwarmend, zulke blije en enthousiaste gezichten!

Zoals het gaat in India betekent terug naar school niet alleen 6 dagen per week in de lesbanken maar ook heel veel huiswerk. U begrijpt dat er met een dergelijk programma weinig tijd overblijft voor de kinderen om te spelen en ongedwongen plezier te maken. Omdat ons buddy programma zich met name richt op het geven van bijlessen, en het met de drukke schema's van de kinderen logistiek zeer ingewikkeld werd om het initiatief voort te zetten hebben wij onze betrokkenheid bij Tulip Garden dit jaar op een andere manier mogen invullen.

Het doel: spelenderwijs leren! Met de insteek om de kinderen meer algemene kennis bij te brengen, maar vooral om ze een leuke en zorgeloze middag te bezorgen, zijn we (virtuele) Bingo middagen gaan organiseren. Geregeld op de zondag met z'n allen een potje Bingo waarbij er iedere keer een ander thema centraal stond. De geluksvogel die als eerste 'Bingo' kon roepen mocht zijn of haar volle kaart aan ons (in de camera) komen laten zien. Het bleek een succesformule. De kinderen vonden het zó leuk, dat ze liever even wachtten met 'Bingo' roepen zodat het spelletje nog wat langer door zou gaan. Thema's als *body parts*, *traffic signs*, *countries and capitals* en *fruit* zijn aan bod gekomen en op verzoek van de kinderen was er *Food from around the world*. Zo leuk en er werd zoveel plezier gemaakt! Voor alle kinderen was er na afloop een prijsje. Soms een gezamenlijk cadeau om te delen zoals een volleybal, soms essentiële benodigdheden zoals hoofdkussens of T-shirts. De dankbaarheid en stralende ogen van de kinderen raakten ons iedere keer weer.

Heel graag gaan wij volgend jaar door met het organiseren van deze middagen. Maar dit doen wij natuurlijk niet alleen. Onze dank gaat uit naar Margreet en haar man Peter, de oprichters van Tulip Garden, en Chandana die vanuit India een enorme hulp is geweest bij het opzetten van de bingomiddagen, het printen van de kaarten en het verzorgen van de prijsjes. Zonder hen was het ons niet gelukt dit tot een succes te maken!

In het nieuwe jaar hopen wij als COR Young Hearts tevens een informeel evenement te organiseren om onze community te versterken en verder uit te breiden. We houden u hier graag van op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Kim Raijmans en Myrthe Rustemeijer

